

## Door de tijd heen

---

De volgende denkbeelden over Spanje staan in willekeurige volgorde:

- 1 In de werken van 'de Tachtigers', een Nederlandse literaire stroming, werd Spanje genoemd als een land waarin socialistische toekomstverwachtingen verkend konden worden.
- 2 In zijn boek *Wealth of Nations* beweerde Adam Smith dat Spanje het armste land in Europa was, waarbij zelfs de Spaanse koloniën armer waren dan die van andere Europese landen.
- 3 Na de verovering van Spanje gaf Napoleon de opdracht om teksten te verzamelen waarin het culturele verval en de decadentie van de Spanjaarden tot uiting kwamen.
- 4 Ten tijde van de kruistochten werd in Europa beweerd dat koningen in Spanje streden voor behoud van het ware geloof.
- 5 Tijdens de strijd tegen de troepen van de Habsburgers werden in het gewest Holland geschriften verspreid waarin de Spanjaarden werden neergezet als een bloeddorstig, onbetrouwbaar en hebzuchtig volk.
- 6 Toen de Spaanse ontdekkingsreizigers Midden-Amerika veroverden, vergeleken de daar wonende Azteken de Spanjaarden met uitgehongerde zwijnen op jacht naar goud.

- 2p 1 Zet deze denkbeelden over Spanje in de juiste chronologische volgorde, van vroeger naar later. Noteer alleen de nummers.