

**bron 20**

Over arrestaties na de Tweede Wereldoorlog in Nederland:

Eind juni 1945 waren al meer dan 100.000 mensen gearresteerd en gevangen gezet. Speciaal voor deze grote groep mensen werden 130 extra gevangenkampen opgericht. Een vrouw vertelt over haar ervaringen in zo'n kamp:

“Ik werd naar een houten gebouw gebracht. Het zag er uit als een varkensstal, met stro op de vloer. Het enige wat ik mocht doen, was op het stro zitten. Er waren maar een paar toiletten, voor wel 280 vrouwen.”

**bron 21**

De bron bestaat uit twee toespraken:

**toespraak 1**

Wij, het volk van Indonesië, verklaren hierbij dat Indonesië vrij is. De machtsoverdracht zal op een nette manier en in een zo kort mogelijke tijd worden geregeld.

**toespraak 2**

De jonge Republiek Indonesië krijgt de soevereiniteit. Het Koninkrijk doet daar afstand van. Dit is één van de meest aangrijpende en ingrijpende gebeurtenissen van deze tijd. We staan niet langer tegenover elkaar. We staan nu naast elkaar, hoeveel pijn we ook hebben.

**bron 22**

Uit een toespraak, voorgelezen door de Engelse koningin (1983):

We weten allemaal dat de gevaren van nu groter zijn dan alle andere gevaren uit onze geschiedenis. De vijand is geen soldaat met een geweer of een piloot met bommen in zijn vliegtuig. De vijand is de dodelijke en vernietigende kracht van technologie.

**bron 23**

Uit een krant:

De werkloosheid in de EG is in september gestegen tot een recordhoogte van 11,2 miljoen personen. Dat is 10,1% van de bevolking binnen de EG.

**bron 24**

Een kaart van Duitsland over de periode 1945-1989:



**bron 25**

Een kaart van Europa:

