

bron 1

Een krantenbericht verschenen op 30 juni 1914:

Demonstraties tegen Servië in Sarajevo

De hele dag liepen veel demonstranten door de straten van Sarajevo. Zij zongen Oostenrijkse volksliederen en riepen: "Weg met de Serviërs". De demonstranten trokken naar gebouwen van Servische verenigingen en sloegen daar alle ruiten in. Ook andere Servische gebouwen en winkels werden beschadigd.

bron 2

Herinneringen van een Duitse soldaat (1914):

Wij hadden de schoolbank of onze werkplek verlaten om enthousiast ons land te dienen in het leger. We verlangden naar de spanning en het avontuur van de oorlog. De oorlog had ons in zijn greep en beheerste onze gedachten.

bron 3

Een Duitse prentbriefkaart (1916):

**Toelichting**

Bovenaan de prent zijn zeppelins (luchtschepen) te zien die bombardementen uitvoeren op Londen.

bron 4

Een bericht van de Franse regering (1916):

In de buurt van Verdun werden onze legers zwaar gebombardeerd. In de avond volgde er een hevige aanval op de Franse loopgraven. De Duitsers vielen vijf keer met een groot leger aan. Ze hadden geen succes. Alle aanvallen werden door onze mitrailleurs tegengehouden. Er vielen veel Duitse slachtoffers.

bron 5

Advertentie in een krant uit 1918:

Advies aan de kiezers in Zeeland

Stem op nummer één van de lijst van onze partij.
Behalve wanneer u de voorkeur aan iemand anders op onze lijst geeft.

Dan kunt u ook op hem stemmen.

De nummer één op onze lijst is:

Mr. M.W.F. TREUB

Kleur dus het hokje voor zijn naam!
U mag maar één kandidaat van onze lijst aanwijzen
en dus één hokje inkleuren!

bron 6

Uit een toespraak gehouden in 1919:

Mannen, wees niet bang voor de vrouw van de toekomst. Als wijze en zelfstandige vrouw wordt zij nu een betere vrouw en moeder, politiek gelijkwaardig aan de man.

bron 7

Prijs van één brood in Duitse Marken (= Duitse munt):

januari 1923	250 DM
april 1923	474 DM
augustus 1923	69.000 DM
november 1923	201.000.000.000 DM