

**bron 17**

Over de geschiedenis van een bank in Nederland:

Tijdens de Tweede Wereldoorlog richtte de Duitse bezetter een nep-bank op. Nederlandse Joden moesten hun geld op deze nep-bank zetten. Ook moesten ze al hun sieraden en kunst bij deze nep-bank opslaan. De directie van deze bank wist in 1943 dat de Duitse bezetter Joden zou afvoeren. Hun bankrekeningen werden opgeheven. Alle kostbaarheden van Joden werden verkocht. Van dat geld werden onder andere deportaties betaald en werd 11 miljoen gulden geïnvesteerd in de uitbreiding van kamp Westerbork. Ook concentratiekamp Vught is betaald met Joods geld.

**bron 18**

Uit een documentaire over de Tweede Wereldoorlog in Indonesië:

In een toespraak zei Soekarno dat hij de keizer van Japan zeer dankbaar was. De idealen waar vele Indonesiërs al tientallen jaren voor hadden gestreden, waren nu bijna bereikt.

De Japanners gaven op de Inlandse school militaire training. Dat werd door veel leerlingen leuk gevonden. Dan werd er geoefend met houten geweren en werd er gemarcheerd. De Amerikanen, de Engelsen en de Nederlanders waren dan de vijanden.

**bron 19**

Twee kaarten met landen die bij een bondgenootschap horen:

**kaart 1****kaart 2**

**bron 20**

Hieronder en op de volgende twee pagina's staan in totaal zes foto's over Nederland en Indonesië na 1942:

**foto 1**

Het Nederlandse koloniale gezag neemt Indonesische verzetsstrijders gevangen:

**foto 2**

Molukse kinderen uit de voormalige kolonie Indonesië wonen in een opvangkamp in Drenthe:



**foto 3**

Soekarno leest de onafhankelijkheidsverklaring voor:



**foto 4**

Koningin Juliana luistert naar de soevereiniteits-overdracht die wordt voorgelezen:



**foto 5**

Britse troepen nemen het gezag over in Indonesië:



**foto 6**

Nederlandse militairen gaan aan boord van een schip op weg naar de eerste politionele actie:

