

bron 12

Een politieke tekening met als titel *Niet dezelfde leeuw als vroeger* (1938):



Toelichting

De Britse leeuw staat symbool voor Groot-Brittannië.

bron 13

Een ontslagbrief (1940):

N.V. Maatschappij "De Grote Schouwburg" te Rotterdam.

Hierbij verklaar ik dat de heer J. Geene met ingang van zaterdag 18 mei 1940 door het totaal verbranden, zowel van de Grote Schouwburg als de Tivoli schouwburg uit de dienst van onze maatschappij is ontslagen. Zijn functie was toneelarbeider.

Rotterdam, 24 mei 1940

de directeur

bron 14

Een gedicht in een krant (1941):

Al zwijgt de gehele pers,
Op hoog bevel weer stil,
Wij vergeten daarom niet,
Deze datum in April.

Al wordt ons verteld,
Oranje heeft afgedaan,
Wij feliciteren als vanouds,
Onze kroonprinses Juliaan.

Ook al gaan op deze dag,
De vlaggen niet in top,
Onze strijd houden wij vol,
Holland heeft een harde kop.

bron 15

Een foto van een schoolklas (1942):



bron 16

Een propagandaposter:



Toelichting

Staking brengt alléén ellende over uw eigen volk!