

### bron 3

Een Duitse briefkaart met als titel *Grote internationale worstelwedstrijd* (1914):



#### Toelichting

Rechts bovenin staan enkele landen toe te kijken.

Op het podium staat Duitsland.

België en Frankrijk zijn verslagen.

Rusland en Engeland staan met de vuisten gebald aan de rechterkant.

Onderaan staat: De volgende graag.

### bron 4

Uit een lied (eind 1914):

Donderdagnacht, wie had dat verwacht,  
werd onze woning door Duitsland beschoten.  
Waar moest ik met vrouw en kinderen heen?  
Ik ben toen de straat opgegaan.  
Daar zag ik veel mensen sjouwen  
met pakjes op Holland aan.  
Wij zijn toen meegegaan  
en bij Holland aangekomen  
hebben we gevraagd  
mogen wij alsjeblieft binnenkomen?

**bron 5**

Een staatkundige kaart van Europa (1916):



**bron 6**

Een foto van twee Duitse soldaten tijdens een veldslag aan het westfront in 1917:

