

bron 10

Een politieke tekening over het niet-aanvalsverdrag tussen Hitler en Stalin (1939):



Toelichting

Links staat Stalin, rechts staat Hitler. Op de liggende man staat: Polen.

bron 11

Een artikel uit een Nederlandse krant (1942):

Joodse winkels moeten duidelijk herkenbaar zijn. Zo voorkom je dat je per ongeluk in een Joodse winkel komt. Joden mogen nu alleen tussen 3 en 5 uur 's middags boodschappen doen, maar het is alsnog heel vervelend dat we hen in Arische winkels tegenkomen. Het zou beter zijn om Joden te verplichten alleen in Joodse winkels boodschappen te doen.

bron 12

Een tekening op de voorkant van het weekblad *Vrijheid Arbeid Brood!* van de SDAP (1933):



Toelichting

Op de voorkant van het weekblad staat *Vrijheid Arbeid Brood!* S.D.A.P. Links staat Hitler, rechts staat Mussert.

bron 13

Herinnering aan een militaire gebeurtenis in Nederland (1944):

We zagen veel geallieerde parachutisten neerkomen in ons dorp. Ik heb hen toen de weg naar de brug over de Maas gewezen. We wilden hen waarschuwen waar de Duitsers zaten. Maar de geallieerde soldaten kwamen zo gemakkelijk bij de brug dat ze ons uitlachten om onze voorzichtigheid. Een soldaat stak zijn hoofd boven de dijk uit en riep: "Waar zijn ze dan?" Er kwam meteen een geweersalvo van de Duitsers terug. Mijn vrienden en ik werden toen weer weggestuurd. Uiteindelijk lukte het de geallieerde soldaten om de brug te veroveren. Ons dorp was bevrijd!

bron 14

Een Nederlands document tijdens de Tweede Wereldoorlog:

Ondergetekende, werkzaam voor de voedselvoorziening voor het Grote Stadsgebied Rotterdam, verklaart hiermee, dat de heer: A.N.J. Busscher
wonende te: Schiedamseweg 251 C
persoonsbewijs: R29 / 509478
het terrein mag betreden waar de pakketten met levensmiddelen door geallieerde vliegtuigen worden afgeworpen. Meneer mag helpen bij het in ontvangst nemen van de pakketten.

Namens de voedselvoorziening,

W. Th. Ten Bosch

bron 15

Een pamflet dat door de Geallieerden is verspreid (1944):

Frontsoldaat!
Vraag het eens aan je familie in Duitsland. Want het gaat hen ook aan!
Vraag je vaderland, vraag je vrouw en je moeder of ze echt willen dat jij met nutteloos verzet je leven opoffert voor Hitler. Of is het niet beter voor Duitsland dat jij in leven blijft om Duitsland weer op te bouwen?