

bron 7

De voorkant van een tijdschrift:

23e jaargang 15 oktober nr.10

M A A N D B L A D

van de

Nederlandse Vereeniging van Staatsburgeressen

(vroeger: Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht)

Toelichting

Dit is de eerste keer dat dit tijdschrift verschijnt onder een nieuwe naam.

bron 8

Iemand vertelt over zijn jeugd in Nederland:

Bij ons thuis werd gespaard, zodat we op zondag in ieder geval een broodmaaltijd konden eten. Maar als iemand de bel van de ijscokar hoorde, sprongen mijn ouders van tafel. Dan gingen ze veel herrie maken zodat wij de bel niet konden horen. Als de ijscokar voorbij was, gingen ze weer zitten. Een ijsje kostte toen één cent. Maar die cent konden we niet missen in de crisistijd.

bron 9

Stembiljet voor een referendum in Oostenrijk (april 1938):



Toelichting

Op het stembiljet staat: Volksstemming. Ben je het eens met de hereniging van Oostenrijk met het Duitse Rijk die op 13 maart 1938 heeft plaatsgevonden en stem je op Adolf Hitler?

Groot rondje: ja

Klein rondje: nee.

bron 10

Iemand vertelt over een gebeurtenis in Nederland aan het begin van de Tweede Wereldoorlog:

Ik staarde naar de ramen. Ik zag de stralend blauwe lucht. Daar doken ze plotseling op: vliegtuigen! Ze vlogen laag. De hakenkruizen kon je duidelijk zien. Het geluid was verschrikkelijk. Toen werd ons huis geraakt door de bommen. Ik pakte papieren uit de kast toen we vluchtten. Dat was makkelijk, want de kastdeur was er niet meer. De volgende dag was Nederland bezet door de Duitsers.