

**bron 7**

Een briefkaart uit Duitsland (1933):



**Toelichting**

Rechtsboven is in de zon het symbool van het nationaal-socialisme te zien.

Op het papier onder de voet van de man staat: Verdrag van Versailles.

Onder aan de kaart staat: Versailles.

**bron 8**

Vanaf 1934 werden jongens die lid waren van de Hitlerjugend verplicht om de volgende eed van trouw af te leggen:

Bij deze hakenkruisvlag, die symbool staat voor onze Führer, zweer ik al mijn energie en kracht te geven aan de redder van ons land, Adolf Hitler. Ik ben bereid en klaar om mijn leven voor hem te geven.