

bron 9

Foto van een woonwijk in Rotterdam (mei 1940):



bron 10

Een poster in Nederland (1942):



Toelichting

Op de poster staat: Ook u kunt welvaart en arbeidsvreugde vinden door werk in Duitsland. Hoge lonen, goede kameraadschap, gunstige arbeidsvoorwaarden.

bron 11

Een briefje dat in Nederland uit een trein is gegooid (1942):

Ik zit nu in de trein, hij rijdt nog niet. Het is een hel. Als haringen in een ton. Ik heb een open been. Doet vreselijk pijn. Gelukkig heb ik een zitplaats. We zullen elkaar nooit meer zien. Beesten worden beter behandeld.

bron 12

Een propagandaposter (1944):



Toelichting

Op de poster staat: Van je vrienden moet je 't hebben!
Nijmegen, Enschede, Arnhem.

bron 13

Dit bord was tijdens de Tweede Wereldoorlog bevestigd aan een trein:



Toelichting

Op het bord staat: Westerbork – Auschwitz

Auschwitz – Westerbork

Geen wagons afkoppelen

De trein moet gesloten naar Westerbork terug.

bron 14

Een beschrijving van het einde van de Hongaarse Opstand (1956):

In de vroege ochtend van 4 november reden Russische tanks de straten van Boedapest binnen. Om 5.20 uur deed de Hongaarse regeringsleider Imre Nagy via de radio een dramatische oproep: “Hier spreekt Imre Nagy. Vanochtend in alle vroegte hebben Sovjettroepen de aanval op onze hoofdstad ingezet. Help ons!”

bron 15

Een artikel in een Nederlandse krant:

Amerikaanse president in West-Berlijn

Meer dan een miljoen Berlijners waren op de been om het bezoek van de Amerikaanse president aan West-Berlijn bij te wonen. De route die de president aflegde, bracht hem twee keer bij de muur der schande, die het westelijke deel van Berlijn scheidde van het oostelijke deel. Hij verbleef beide keren drie minuten bij de muur en staarde zwijgend naar het oosten. In een toespraak zei de president dat hij geen andere stad kende die al 18 jaar wordt omringd door de vijand en nog steeds zo veel hoop uitstraalt.